



Earial - Drie Keer Onder Erewoord

(Muziek, arrangement, tekst: Steven van der Steen © 2008)

Heb je gezien wat hier ooit eerder was?
En ga je klagend misschien wat meer te keer, omdat
je wat minder teweegbrengt dan je
in de wind al zo vaak overdacht hebt.

Het steekt daar waar niemand je bezeren kon.
Geef alvast maar als je toch niet binnen komt.

Het is als zogenaamd.
Wat ik wil gedijt op duizend graden heet.
Het voelt al veel te laat.
Ik hou nog vol, het staart me aan, doe niet meer mee.
En als ik hevig staak,
vervult m'n woede dan tenminste nog een rol.
Want als ik achter raak,
kan ik dan verwachten dat het naast me komt?

Ben je gezien op de verkeerde boot,
of sta je daar maar, al drie keer onder erewoord.
Vergeet maar dat iemand je bezeren kan.
En oh zo breekbaar, want niemand die je leren kan.

earial.nl