



## Earial - Droomdoof

(Muziek, arrangement, tekst: Steven van der Steen © 2012)

Verslaafd aan je klank, maar stop je gejank.  
Gooi je last eraf en voel de spanning in je buik.  
Je bent niet aan de drank en altijd galant;  
vanavond heb je hoorntjes en je eerste gif gebruikt.

Laat je lokken, met je fokken, kots het er maar uit.  
Naast het kokken blijf je rocken, tunnelvisie als religie.  
Je wilde witte tegels, maar nu baad je in het vuil.  
Tanden op elkaar en je gebruikt je vuisten als munitie.

Graaf met de hand tot de zon je verbrandt.  
Je knokkels bloeden gruis, dat je gebruikt als rood cement.  
Misleid door de stank, steeds vriendelijk bedankt.  
Zo kun je niet meer staan, je bent gebroken en gekrenkt.

Je ooglid perst een traan van zuur, afkomstig van je brein.  
Wat binnen zat en jij vergat, knijpt zich onder invloed uit.  
Draaiend zoek je focus, overspelig met je pijn.  
Wat je was, is nu een spetter in je mond en hergebruikt.

Graaf met de hand tot de zon je verbrandt.  
Je knokkels bloeden gruis, dat je gebruikt als rood cement.  
Misleid door de stank, steeds vriendelijk bedankt.  
Zo kun je niet meer staan, je bent gebroken en gekrenkt.

Het wordt makkelijker volgende keer, echt waar.  
Probeer te praten met een mond vol met teer, brandbaar.  
Je bent verzadigd en je wilt niet genezen, schijndood.  
Was je maar jezelf gebleven, droomdoof.

Verslaafd aan je klank, maar stop je gejank.  
Gooi je last eraf en voel de spanning in je buik.  
Je bent niet aan de drank en altijd galant;  
vanavond heb je hoorntjes en je eerste gif gebruikt.