



Earial - Een Felle Flits Ziet Iedereen

(Muziek, arrangement, tekst: Steven van der Steen © 2008)

Zeg nou, spreker, hoe erg is nu de ruis?
We weten niet beter en leven alleen onderhuids.

Stil nou, ik meen het.
We zijn zo beperkt.
We zien ons als eenheid, maar ik weet nooit wat je dan denkt.

Terwijl m'n bom de rust verstoort, (je kunt wel blijven staan)
dwing ik af dat je weer hoort. (ik heb geen kwaad gedaan)
Een felle flits ziet iedereen, (het beeld dat komt er na)
en bindend licht dat even scheen

Ik geloof dat deze kloof voor de toekomst niks belooft.
We zijn ontwricht en afgericht en tot op het bot verdoofd.

Weet je het zeker?
Denk je dat het nog kan?
Want als ik reken, vrees ik, klopt er niks van.

Terwijl m'n bom de rust verstoort, (je kunt wel blijven staan)
dwing ik af dat je weer hoort. (ik heb geen kwaad gedaan)
Een felle flits ziet iedereen, (het beeld dat komt er na)
en bindend licht dat even scheen

Ik geloof dat deze kloof voor de toekomst niks belooft.
We zijn ontwricht en afgericht en tot op het bot verdoofd.