



Earial - Folie à Deux

(Muziek, arrangement, tekst: Steven van der Steen © 2011)

Verstand op nul dan lukt het wel, puurder dan dit lukt me niet.
Verbranden we, verwarmen we? Stond je maar ergens op papier.
Je bent van rook, je fluistert m'n ziel langzaam tot het opengaat.
Ik probeer me te verzetten, maar clichés niet te vermijden.

Streef naar meer.

Je maakt m'n kussen nat.
Je maakt m'n hersens zat.

Je hebt je laten zien in al je vormen en vermommingen.
Je gezicht is voor de helft bedekt; is het licht of is het duister?
Ik hoor je ver, maar ik weet dat je hoge definitie bent.
Met m'n trui poets ik het raam schoon, waardoor ik je bekijk, alleen van binnen.

Je speelt m'n mooiste klank.
Je sust m'n geest met drank.

Je bent als een gek, je bent als een gek die zwijgt wanneer het nodig is.
Vanzelf bedwelmd.

Dan zweeft m'n gevoel langzaam naar boven.
Je verlaat m'n tekst, ik loop er van weg.
Nog nooit verteld.