



## Earial - Per Ongeluk

(Muziek, arrangement, tekst: Steven van der Steen © 2008)

Krijg ik het nu door of zie ik een improvisatie op gevoel?  
Ik herken het wel, maar ik denk niet dat dit wordt bedoeld.  
Kan het niet geloven, de versnelling geeft me tinteling.  
Ik wil mezelf voorbij en het onderbewuste haalt me in.

Wanneer ik hardop denk (de wil van mijn systeem),  
dan spreekt een tweede mens de dingen die ik meen.

Ik denk aan het moment dat waterdruppels twee zijn en dan één,  
dat wat ik nu meemaak alleen voorkomt als ik iets vergeet.  
Het lijkt op een geheim, maar de antwoorden die geef ik zelf en dan  
is het plots voorbij en vraag ik af waarom en of dat kan.

En als ik zeker ben, dan zie ik het meteen.  
Alles voelt intens, een ander zicht is vreemd.

Zoek niet ver naar het begin, want je staat er middenin.  
Blijf niet wachten, het duurt te kort om te zien hoe mooi het wordt.

Alles wordt zo snel normaal, het gaat op in de achtergrond.  
Ik wil wel doorgaan, maar er komt niks zinnigs uit m'n mond.  
Dan ben ik weer terug en zie ik wat me zo diep heeft geraakt.  
Het is het sprookje dat ik per ongeluk dromend heb gemaakt.

Zoek niet ver naar het begin, want je staat er middenin.  
Blijf niet wachten, het duurt te kort om te zien hoe mooi het wordt.