



Earial - Stiltetelefoon

(Muziek, arrangement, tekst: Steven van der Steen © 2011)

Ik haal je in, maar ben je laatste
of ben je nummer één?
Hoor ik hier, ben ik een vreemd?
Je bent m'n koningin in burger.
Ik ruik anders dan voorheen,
moet nog wennen aan de zweem.

Ik kijk je aan terwijl ik lees.
Berusting van je waan,
je laat me nooit meer gaan.
Alsof m'n leven pas begint;
als ik sterf ben ik pas klaar.
Ik buit me uit: noodzakelijk kwaad.

Ik zie het aanstaan, onverstaanbaar.
Volg de lichtbaan, kom in beeld staan.

Van de kelder naar de zolder
je gaat er niet in mee.
Je schrok van wat je deed.
Je zegt niets maar het is (er).
Vanbinnen heb je keus.
En je lacht, maar serieus.

Ik zie het aanstaan, onverstaanbaar.
Volg de lichtbaan, kom in beeld staan.
Ik zie het aanstaan, onverstaanbaar.
Volg de lichtbaan, kom in beeld staan.

Ik wil dat ik me onderwerp
aan een star idee dat veert
en in nood verkeert.
Ik ontcijfer het niet meer:
details op celniveau.
Stiltetelefoon.

Ik zie het aanstaan, onverstaanbaar.
Volg de lichtbaan, kom in beeld staan.
Ik zie het aanstaan, onverstaanbaar.
Volg de lichtbaan, kom in beeld staan.