



Earial - Voor X.

(Muziek, arrangement, tekst: Steven van der Steen © 2008)

De tijd verdroomd in razernij
en in m'n hoofd van jou en mij.
En geen, nee geen aarde meer.

M'n lach verdwijnt, je maakt me stil.
Je blik verleidt en kust m'n ziel.
Genees, ontsteek, verbeeld.

Nog nooit ontdekt; ze zien het niet,
dat jij verwekt waar ik van sliep.
En zweef bedeesd in het licht.

Als je slapen zou, mag ik dan op de rand
En als je zachtjes wou, zal ik dan met m'n hand
En als je fluisterde van lief en wat je droomt,
vergeef me dan wat ik beloof.

Als het anders was en m'n eerste waas,
had ik niet gedacht, was ik teruggegaan.
Het geeft voortaan niet meer.

Als je slapen zou, mag ik dan op de rand
En als je zachtjes wou, zal ik dan met m'n hand
En als je fluisterde van lief en wat je droomt,
vergeef me dan wat ik beloof.