



## Earial - Wees Blij Dat Het Leven Geen Zin Heeft

(Muziek, arrangement, tekst: Steven van der Steen © 2008)

Want binnen is alles wat je hoort gedempt door het slijk van de zachtste soort.  
De luwte is fijn, maar weerhoudt me niet van zicht op de storm die ik thans ontzie.

De reden is al bekend,  
dat kost me geen energie.  
En als je het bent gewend,  
dan weet je niet wat je ziet.

Verenig me met nietigheid: de kunst van het weren van de schijn.  
Ik ben nog nooit zo verliefd geweest als op deze gedachtes in m'n geest.

Wat hadden we dan moeten doen?  
Misschien is het wel zo bedoeld.  
Het kompas wijst al eeuwen scheef.  
Ik ben blij dat het geen zin heeft.

Vergeet de open dagen,  
je gaat er toch wel heen.  
En op al je vragen  
is het antwoord geen.

Laat je blijdschap klonen.  
Houd je aan je eigen woord  
om eeuwig weg te dromen  
als een willekeurig soort.

Gelogen, verbogen,  
al zuchtend gedoogd,  
wordt het venijn van de angel  
onwetend verhoogd.

Zo vertrouwd met het dieptepunt,  
tot treurens toe uitgedund.  
Oh, steeds overtreft het zich  
dat ik het heb afgericht.