



## Earial - Wij Stromen Als Halfdoden

(Muziek, arrangement, tekst: Steven van der Steen © 2007)

Uiteindelijk moet het wel  
met dit verdoemde spel.  
Een puzzel zonder glimlach  
ontneemt me alle wilskracht

Het trekt me voort in de waan.  
Alles stoort, maar waar vandaan?

Dan briest het en het beeft  
als het mijn lichaam leeft.  
De grens vervaagt, verleidt me.  
Kan ik het aan of bijt het?

Ik hou m'n woord, het is gedaan.  
Luid gehoord en verstaan.

Wij stromen als halfdoden  
krachteloos naar vreemd en eng.

Was ik mezelf gebleven?  
Had ik het overdreven?  
Verbuigen is verleidelijk.  
Een zoete geur blijft tijdelijk.

De bron die alles leidt  
bekijkt niemand van dichterbij.

Wij stromen als halfdoden  
krachteloos naar vreemd en eng.