



Earial - Zo Word Ik Negentig

(Muziek, arrangement, tekst: Steven van der Steen © 2011)

Ooit is het uitgevonden, het is door ons bedacht.
En ik laat het graag toe, dat het m'n stress ontkracht.
Het heeft me vaak verwezen naar zachte mist en wolken.
Het heeft me lief genezen; ik heb het uitgemolken.

Zo ben ik diep geraakt; het heeft me nooit verlaten.
Het heeft me vrijgemaakt zonder iets terug te vragen.
Geef me een reden, maak me mooi voor de dooi,
want zo word ik negentig, zo word ik negentig.

Je hebt me zo verbaasd en puur geluk gemaakt.
Ik weet niet meer wat echt is, want ik droom.
Je werkt onvertraagd, bewust uitgedaagd.
Vanzelf ben je m'n verdiende loon.

Steeds als ik denk en je verdenk me voor te liegen dat je me bedekt
met zang en dons, wat een dans. En hoe je naar m'n lichaam bent gelect.
Als ik kan, want ik wil dat je m'n hersens weer bevekt.
Als ik kan, want ik wil dat je m'n hersens weer bevekt.