



Earial – Drie Vrouwen En Een Man

(Muziek, arrangement, tekst: Steven van der Steen © 2016)

Jouw tactiek is ongeschikt.
Wreed regeert m'n stopreflex.
Flauw, hoe m'n innerlijk dat pikt.
Het neemt, verwacht, het hekst en trekt aan.

Begin onschuldig en beleef,
bekijk dan welk effect het heeft:
voel je je nog een heer?
Kleine jongen, lustobject,
aangemoedigd. Mama zegt
pene- of concentreer.

Gebaar, de versie met de pijn.
Ontdooi en krijg karakterbreuk.
Ervaar de blinde woede van venijn.
Voltooi je nieuwe spiegelbeeld dat jeukt.

Dat ik ontving als zelfexpert
en wist hoe zij geheiligd werd.
Geniet van wat ik begrijp.
Warme paradijsmachine,
magnetisch vlees van feminine.
En stroop ik wat van je dij.

Ben je bereid, of schrik je er maar van?
Ik had het net zo; het is heel normaal.
Wil je het hierbij laten dan?

Je hebt toch nog geen spijt?
Wat is er aan de hand?
Ben je blind, idioot? Maak je hart van metaal,
anders komt het er niet van.