



Earial – Zwaaien Naar De Spiegel

(Muziek, arrangement, tekst: Steven van der Steen © 2016)

Z'n haar is paars, z'n baas verbaasd, geestelijk zo groen.
Hij speelt gitaar, oh, werd je maar erkend en snel beroemd.
Een uitzondering voor deze zonderling; je bent nog blind:
je tijdelijke aard misleidt, je merkt niet dat het stinkt.

Binnen twee weken start z'n baard met groeien.
Ooit zo verlegen kust ie nu de mooiste vrouw.
In plaats van sneakers draagt ie herenschoenen.
Wat houdt je tegen dat je groter groeien zou?

Z'n leven is geslaagd als ie het een ander makkelijk maakt;
de code van de kluis die ik nu streng voor hem bewaak.
De vragen die je stelt; ze zijn oprecht, maar jong van geest.
Met een glimlach luister ik nu terug naar hoe ik overdreef.

Je grootste vijand tot held uitgeroepen.
Proost (nu met wijn) en zelfs de oesters eet je rauw.
Je kunt je nu op slimme trucs beroepen
met in je ogen scherpe focus van strak blauw.

earial.nl